



Nieuwsbrief 21 juli 2017

Agenda

Vakanties	
Herfstvakantie	23-10 t/m 27-10-2017
Kerstvakantie	22-12 2017 t/m 05-01-2018
Voorjaarsvakantie	19-02 t/m 02-03-2018
Meivakantie	27-04 t/m 11-05-2018
Zomervakantie	21-07 t/m 31-08-2018
Losse vrije dagen	
Studiedag	maandag 06-11-2017
Sinterklaas	dinsdagmiddag 05-12-2017
Studiedag	maandag 29-01-2018
Goede Vrijdag	30-03-2018
Tweede Paasdag	02-04-2018
Tweede Pinksterdag	21-05-2018
Studiedagen	maandag en dinsdag 25 en 26-06-2018
Studiedagen	donderdag en vrijdag 19 en 20-07-2018

Beste ouders,

Dit is de allerlaatste Nieuwsbrief van dit schooljaar. Wij kijken terug op een fijn schooljaar dat in november een nare wending kreeg door het auto-ongeluk van juf Anja en de schrik en het verdriet dat daarmee gepaard ging. Gelukkig gaat het met juf Anja redelijk goed en hebben we regelmatig contact met haar.

Verder stond het jaar ook in het teken van de verhuizing van de Rombout Hogerbeetsstraat naar de Fagelstraat. Op donderdag 20 juli hebben we sleutel gekregen en na de vakantie zullen we daar met de kinderen van de Rombout een mooie, 'nieuwe' school starten.

Een mooi hoogtepunt was het winnen van de TechniekTrofee! Volgend jaar gaan we een mooie bestemming bedenken voor het prijzengeld.

Leerlab

Dit schooljaar bood de Catamaran voor het eerst een verlengde lesdag aan voor kinderen die de reguliere lesstof zeer makkelijk tot zich nemen en extra uitdaging in hun leerontwikkeling nodig hebben. Het werd het Leerlab: aanvankelijk bestierd door juf Anja (onze hoogbegaafdenspecialist). Juf Anja was met de kinderen van het Leerlab gestart met oefeningen om de kinderen te prikkelen. Ze mochten kiezen wat ze wilden leren, maar moesten ook lastige vraagstukken oplossen en educatieve spellen uitvinden. Helaas kwam door het ongeval van juf Anja abrupt een einde aan haar lessen en duurde het even voordat wij een goede vervangende oplossing voor de woensdagmiddag gevonden hadden.

Willeke Rol van Bright Kids heeft, op aanraden van ouders, het Leerlab overgenomen. Zij heeft de kinderen flink aan het werk gezet. Hieronder ziet u de doelen van het Leerlab op een rij.

1. Leren hoe te leren
2. Keuzes maken en beslissingen nemen
3. Activiteiten plannen
4. Zichzelf evalueren, onder andere rapport maken, beoordeling eigen projecten
5. Ontwerpen van nieuwe projecten om te blijven leren
6. Samenwerken en overleggen, elkaar feedback geven
7. Sociaal-emotionele ontwikkeling bevorderen
8. Bijhouden van portfolio

Juf Willeke gaf aan het gevoel te hebben nog maar net begonnen te zijn met de kinderen. Gelukkig hebben wij de financiering voor weer een jaar Leerlab toegekend gekregen en zullen we in de weken na de vakantie opnieuw starten. In de aanloop daar naartoe worden kinderen uitgenodigd voor deelname.

Het is gebleken dat het goed lukt om de ervaringen en het geleerde van het Leerlab mee te

nemen in de reguliere lessen. De 'Leerlab-kinderen' kunnen door met het verdiepende en verrijkende werk in de klas.

Voorleeswedstrijd

Vrijdag 14 juli jl. was een spannende dag voor de finalisten van de voorleeswedstrijd: de finale in aula. Een week lang werd er door kinderen van de groepen 3 tot en met 8 het allermooiste en beste voorgelezen en kozen de kinderen per klas een finalist.

Een zeer vakkundige jury koos Jasmijn (groep 5) als winnaar voor de middenbouw en Kris (groep 6) voor de bovenbouw. Wat kunnen al deze kinderen mooi voorlezen!



Afscheid juf Hilde

Lieve ouders,

Na 6 jaar verlaat ik de Catamaran. Ik heb veel geleerd, genoten van de kinderen en met groot plezier samengewerkt met mijn collega's. Ook wil ik jullie bedanken voor jullie betrokkenheid en de vele lieve woorden. Ik ga een nieuwe uitdaging tegemoet als adjunct-

directeur en zal met een grote glimlach terugdenken aan deze fijn tijd.

Wie weet tot ziens en liefs, Hilde



Dag Rombout

De laatste week op de Catamaran Rombout stond in het teken van afscheid. In 2014 zijn we in de Rombout gestart met een miniklasje van tien kleuters. Inmiddels is de dependance uitgegroeid tot 60 kinderen. We zien uit naar het nieuwe gebouw in de Fagelstraat waar we kunnen doorgroeien tot en met groep 8! Maar eerst keken we nog eens goed rond in ons fijne oude gebouw. We hebben kinderen gevraagd wat hun lievelingsplekje was. Dat was in veel gevallen het speelplein. Kinderen hebben nog een laatste keer de mooie boom getekend op het plein, we hebben buiten pauze gehouden en er onze zelf geteelde worteltjes verorberd. De lekkerste ever!



Alle kinderen zijn in een verhuisdoos gefotografeerd op hun eigen lievelingsplekje. Dan kunnen ze dat plekje later nog eens terugzien. De oudere kinderen hebben een afscheidsbriefje geschreven, 'lieve Rombout'. Daaruit blijkt hun gehechtheid aan de plek waar ze hun eerste stappen hebben gezet in de wereld die school heet. Een paar citaten:

Jikke: *Ik vond het leuk om buiten te spelen en heel hard op de fiets te gaan!!!*

Alek: *Het was zo leuk. Ook al zit ik hier al drie jaar. Maar het kan niet anders, we gaan verhuizen.*

Imari: *Heel veel bedankt voor alles en het is te moeilijk om afscheid te nemen. Ik zou willen dat de Catamaran aan de andere school vastgebonden is!*

De laatste schooldag werd één grote speelgoeddag. Kinderen hadden hun eigen speelgoed bij zich want alle schoolspullen zitten inmiddels in dozen. De moeders van Jennifer en Luna organiseerden op de valreep een fotoshoot door fotograaf Niels, de vader van Ava. Die vereeuwigde alle Romboutkinderen plus leerkrachten op de plek die we nu verlaten, maar niet gauw zullen vergeten. Dag Rombout, Fagelstraat here we come!!!

Marlie



Fagelstraat

Helaas is het niet meer gelukt om nog voor de vakantie met ouders en kinderen van de Rombout een kijkje te nemen in de nieuwe school. Hier een paar foto's om de ergste nieuwsgierigheid een beetje te bevredigen.



Na de vakantie gaan we dit van dit mooie gebouw een echte, levendige school maken!

Kinderen van groep 6 dragen hun steentje bij!

De afgelopen periode heeft groep 6 diverse activiteiten georganiseerd om hun steentje bij te dragen aan de school (vreedzame school).

Zo was er een tweedehands markt, een sponsorloop en een flessenactie.

In totaal hebben de kinderen 583,75 euro opgehaald!

Van dit waanzinnige bedrag hebben we ballen, springtouwen & meer gekocht waar de hele school komend schooljaar volop gebruik van gaat maken. Ook heeft Stella een cheque in ontvangst genomen en gaat zij van het resterende bedrag, in overleg met de kinderen uit groep 6, na de zomer spullen/planten/bloemen o.i.d. aanschaffen. Ik ben heel trots!

Hilde

Heel fijne vakantie gewenst!
Team Catamaran